

Uniek

INSPIRATIE VOOR UW UITVAART

www.yarden.nl



Zo maakt u de plechtigheid persoonlijk
Wat komt er allemaal bij een uitvaart kijken?
Kies voor een afscheid dat bij u past

YARDEN

ledere uitvaart uniek



Woord vooraf

“Wat is gebruikelijk?” Dat is zonder twijfel de vraag die nabestaanden van een overledene ons het meest stellen tijdens de bespreking van een uitvaart. Onze uitvaartverzorgers beantwoorden die vraag vaak met een wedervraag: “Wat heeft u zelf in gedachten?”

De afgelopen jaren is er namelijk heel veel veranderd. Steeds meer is mogelijk bij een uitvaart. Het bekende kopje koffie met cake is allang niet meer het enige dat de bezoekers geserveerd krijgen. Regelmatig worden er na een plechtigheid bijzondere hapjes en drankjes geserveerd en wij verzorgen zelfs complete cateringarrangementen. Maar dat is niet het enige waarmee nabestaanden de uitvaart een persoonlijk accent kunnen geven. Denk ook aan speciaal ontworpen rouwdrukwerk, speciale uitvaartthema's, een unieke locatie waarmee de overledene een hechte band had, of een bijzondere aankleding van de aula.

In deze brochure vindt u inspiratie om al deze persoonlijke accenten bij een uitvaart aan te brengen. Niet voor niets heeft Yarden gekozen voor het motto ‘ledere uitvaart uniek’. Onze betrokken uitvaartverzorgers, vrijwilligers en de medewerkers van onze uitvaartlocaties staan u graag terzijde om op een heel persoonlijke manier invulling te geven aan deze belofte.

Klaas de Boer
Directeur



Yarden in het kort

Iedere uitvaart uniek

4

Yarden Vereniging: voor vragen en ideeën

6

Goede voorbereiding

Een plechtigheid zonder vraagtekens

8

Uw uitvaartverzekering

9

Uw keuze: cremeren of begraven?

10



Rond de uitvaart

Bij overlijden

12

Waar moet u allemaal aan denken?

14

Een persoonlijk afscheid

16

Een mooie uitvaart is nog niet het einde

18



En verder

Kinderen en het afscheid

20

Hulp en goede raad

22

Iedere uitvaart uniek

'Iedere uitvaart uniek', dat is het motto van Yarden Uitvaartorganisatie. Want bij Yarden zijn we er diep van doordrongen dat geen twee mensen gelijk zijn. En dat de uitvaart daarom een unieke gebeurtenis is. Net zo uniek als u. Uw wensen staan altijd centraal: cremëren of begraven, koffie, een glas champagne, of wellicht een biertje. Sprekers of geen sprekers tijdens de plechtigheid. Het is uw uitvaart, dus u beslist. Onze betrokken en professionele uitvaartverzorgers luisteren naar al uw wensen, dragen ideeën aan, en voeren deze nauwkeurig uit. Met de grootst mogelijke zorg en aandacht.

De uitvaartverzorgers van Yarden begeleiden elk jaar ruim 13.000 uitvaarten. Bovendien beschikt Yarden over een uitgebreid netwerk van uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen. In onze crematoria vinden jaarlijks 26.000 plechtigheden plaats. Het scala aan mogelijkheden is enorm breed: van een bijzondere kist en live muziek tot uitgebreide catering. Onze locaties bieden u de mogelijkheden, tijd en ruimte om uw persoonlijke wensen te realiseren.



Keurmerk uitvaartzorg

Yarden Uitvaartzorg voldoet al jaren aan de zeer strenge criteria die zijn opgesteld voor het keurmerk Uitvaartzorg. Dit biedt u de zekerheid dat uw keuze voor Yarden de juiste is. Kwaliteit, duidelijkheid, afspraak is afspraak, en een eersteklas dienstverlening door deskundige medewerkers. Daar kunt u op rekenen bij Yarden Uitvaartzorg.



“Het is óns leven, dus het is ook ónze keuze”

“Aan alles komt een eind, dat weet ik maar al te goed. Toch sta je er niet dagelijks bij stil. En mijn dochtertje al helemaal niet. Ik zou het vreemd vinden als ze dat wel deed. Toch kan ook zij er mee geconfronteerd worden. En dan heb ik het niet alleen over opa en oma, maar ook over mijn vrouw en mij, papa en mama. Want ik zit wel elke dag op de weg, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom hebben we eens gepraat met een uitvaartconsulent van Yarden. Die vertelde wat er zoal komt kijken bij een uitvaart. Daarvoor had hij veel goede suggesties. En hij hield ons voor dat we zélf de keuzes moesten maken. En hij heeft natuurlijk gelijk: het is óns leven, dus het is ook ónze keuze, ónze uitvaart. Ook vertelde hij interessante dingen over rouwverwerking bij kinderen. Maar ik ga er natuurlijk vanuit dat mijn dochter die voorlopig niet nodig heeft.”

Johan Bodegraven

“Vorig jaar heb ik een dik uur met Johan en zijn vrouw Mireille zitten praten. Het was een leuk gesprek. Ze hadden nog nooit zo openlijk over hun uitvaart gepraat, maar ze bleken er wél heel uitgesproken ideeën over te hebben. Johan wil graag dat z'n zangkoor optreedt. En Mireille werkt al jaren op een manege, dus het liefst zou ze een koets met paarden willen. Ze vroeg zich af of dat wel zou kunnen. Maar natuurlijk kan dat! Het staat nu op hun uitvaartwensenformulier. Dat gaan we gewoon regelen.”

Dick Scheurleer, uitvaartconsulent

Platform voor vragen en ideeën: Yarden Vereniging

Yarden doet meer dan het verzekeren en uitvoeren van uitvaarten. Yarden Vereniging – waarvan iedere verzekerde automatisch en gratis lid is – wil door voorlichting het nadenken over ‘de dood’ stimuleren. Op die manier kunnen mensen goed voorbereid en doordacht afscheid nemen van het leven. Bovendien ondersteunen we nabestaanden bij de rouwverwerking.

Praten over verlies

Yarden Vereniging organiseert bijeenkomsten over verschillende aspecten rond het overlijden. Op pratenoververlies.nl kun je gratis chatten over verlies en rouw. De chat is voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond. Een gesprek van mens tot mens, anoniem en vertrouwelijk met een goed getrainde vrijwilliger. Je kunt er je hart luchten, maar ook terecht met al je vragen en (praktische) problemen. [Pratenoververlies.nl](http://pratenoververlies.nl) is een initiatief van Yarden en vrijwilligersorganisatie Humanitas. Daarnaast geven we voorlichting op beurzen en verzorgen we

open dagen en rondleidingen in Yarden uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria. We organiseren lezingen en conferenties, over onder meer erfrecht en nalatenschap, uitvaartwensen, verliesverwerking en nazorg. Ook ondersteunen we theatervoorstellingen over dit thema en houden we herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden.

Kinderen en verlies

Behalve bijeenkomsten over het thema kinderen en de dood, biedt de vereniging ook hulpmiddelen bij het omgaan met kinderen

die een verlies hebben meegemaakt. Voor leerkrachten en studenten pabo en mbo hebben we lespakketten over crisisopvang samengesteld en voor ouders/verzorgers en kinderen is speciaal voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

Yarden Magazine

Alle leden ontvangen tweemaal per jaar Yarden Magazine; een zeer toegankelijk en makkelijk leesbaar tijdschrift. Een blad over uitvaart en verliesverwerking, met praktische informatie, relevant nieuws en persoonlijke verhalen die kunnen inspireren.



pratenoververlies.nl



Ben je een dierbare verloren en heb je behoefte om daar met iemand over te praten?

Met ons kun je anoniem en vertrouwelijk chatten.



Extra voordelen

Wanneer u Yarden-lid bent, telt uw stem mee bij het beleid van de Vereniging. Bovendien biedt het lidmaatschap meer voordelen. Zo krijgt u korting op exclusieve aanbiedingen, heeft u gratis toegang tot Yarden-activiteiten, zoals lezingen en symposia, en kunt u met anderen kennis en ervaring delen via fora of tijdens een van onze bijeenkomsten. En vóór alles draagt u bij aan een waardige, betaalbare en persoonlijke uitvaart voor uzelf en de andere Yarden-leden.

Geïnteresseerd in boeiend vrijwilligerswerk?

Ook u kunt vrijwilliger worden bij Yarden Vereniging. Plannen maken, organiseren, gastvrouw of gastheer zijn tijdens de activiteiten: u bent van harte welkom in ons vrijwilligers-team. Jaarlijks organiseren we meer dan 150 activiteiten. Ook kunt u zich inzetten als bestuurslid of als uitvaartconsulent. U kunt daarbij rekenen op ondersteuning door enthousiaste medevrijwilligers en beroepskrachten. Heeft u interesse, praat dan eens met iemand van het vrijwilligersteam in uw regio. U krijgt dan een goed beeld van het vrijwilligerswerk in de praktijk en kunt uw eigen wensen en mogelijkheden aangeven. Bel voor een afspraak of meer informatie gratis naar **0800 1292** en vraag naar de afdeling verenigingszaken of kijk op www.yarden.nl/vereniging.

Een plechtigheid zonder vraagtekens

Bij het regelen van een uitvaart blijken de nabestaanden vaak veel vragen te hebben. Wat heeft de overledene eigenlijk gewild? Een crematie of een begrafenis? Moet er een kerkdienst komen, wat voor muziek is er te horen tijdens de plechtigheid en hoe ziet de catering eruit? De nabestaanden moeten er maar al te vaak naar raden.



Daarom geeft het rust om uw wensen op uitvaartgebied goed vast te leggen. Om nu al te kiezen voor straks. Voor uzelf, maar ook voor uw familie of vrienden, die het liefste zien dat de plechtigheid verloopt zoals u dat wilt. Yarden heeft daarom het boekje 'Mijn uitvaartwensen' ontwikkeld. Hierin kunt u zo beknopt of zo uitgebreid als u wilt, stap voor stap, aangeven wat uw wensen zijn.



Persoonlijk advies van Yarden

Wilt u een persoonlijk advies over wat er allemaal mogelijk is tijdens een uitvaart? Dan kunt u een afspraak maken met een van de uitvaartconsulenten van Yarden. Die adviseert u vrijblijvend over de vele mogelijkheden en kan u helpen bij het opstellen van uw uitvaartwensen. De uitvaartconsulenten zijn vrijwilligers die u met goede adviezen terzijde kunnen staan. Omdat ze afkomstig zijn uit uw eigen regio weten ze daarbij precies wat de mogelijkheden zijn in uw woonomgeving.

Maak uw uitvaart uniek

Bij Yarden zien we het als onze taak om onze kennis en ervaring te combineren met uw persoonlijke wensen. Daarbij helpt de Yarden-uitvaartconsulent u aan ideeën om van de uitvaart een unieke, zeer persoonlijke plechtigheid te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een onbewerkte kist, die geheel naar wens kan worden beschilderd, versierd met foto's, of wat u maar wilt.

Maar denk ook aan een fotoreportage van de plechtigheid, een rouwkaart in kleur of met een illustratie. Of een vingerafdrukhangar als herinnering. En na de plechtigheid kunnen de genodigden worden getraakteerd op uw lievelingsdrankje. De Yarden-uitvaartconsulent kan u nog heel veel andere suggesties doen, maar weet ook: ú beslist hoe uw uitvaart eruitziet. Zo eenvoudig of bijzonder als u zelf wilt.

Het boekje 'Mijn uitvaartwensen' kunt u gratis aanvragen. U kunt uw uitvaartwensen ook via onze website digitaal vastleggen. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.



Uw uitvaartverzekering

Wie van het leven geniet, heeft meestal weinig behoefte om lang stil te staan bij de dood. Maar als het zover is, wilt u natuurlijk wel dat alles goed is geregeld. Daarom is er de UitvaartNaarWens verzekering: een verzekering die de kosten van uw uitvaart dekt en die de nabestaanden zorg uit handen neemt.

Zelf kunnen kiezen

De UitvaartNaarWens verzekering zegt het al: met deze verzekering kunt u uw uitvaart volledig naar wens invullen. U heeft bij Yarden namelijk volop keuzevrijheid. Zo kunt u zelf kiezen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. U zit niet vast aan een pakket. Op basis van uw wensen bepalen uw nabestaanden aan welke uitvaartdiensten zij het verzekerd bedrag willen besteden. Bovendien heeft de UitvaartNaarWens verzekering een aantrekkelijke premie.

Uw persoonlijke wensen

Een uitvaart kost gemiddeld al gauw zo'n € 8.500. Maar voor welk bedrag moet u zich verzekeren? Dat hangt helemaal van uw persoonlijke wensen af. Bespreek ze met een van onze adviseurs, dan kan hij u precies vertellen welke dekking daarbij past. Ook als u al verzekerd bent, kan het geen kwaad om uw wensen rondom de uitvaart eens goed in kaart te brengen. Is uw verzekering wel hoog genoeg om aan al uw wensen te voldoen? Zo nee, dan kunt u zich met de uitvaartverzekering van Yarden eenvoudig bijverzekeren. Maak daarvoor een afspraak met uw adviseur.

Maak nu een afspraak

Voor een vrijblijvend gesprek met een van onze verzekeringsadviseurs kunt u gratis bellen met **0800 1292**. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw tussenpersoon of onze website bezoeken. Op **yarden.nl** kunt u tevens de uitvaartkosten en de premie berekenen, en direct een verzekering afsluiten.

Uw keuze: cremeren of begraven?



In deze tijd wordt er iets vaker gekozen voor cremeren dan voor begraven. Voor de meeste mensen is die keuze vooral gevoelsmatig. Als in de familie wordt gecremeerd, dan is dat vaak een reden om er zelf ook voor te kiezen. Maar ook de religieuze achtergrond kan bepalend zijn voor de keuze tussen een crematie of een begrafenis. We zetten de verschillende aspecten voor u op een rijtje.

Cremeren

Kenmerkend voor cremeren is het praktische en hygiënische karakter ervan; binnen ongeveer anderhalf uur is het proces voltooid. Na de plechtigheid wordt de kist met de overledene naar de ovenruimte van het crematorium gebracht. Daar vindt ook registratie van de identiteit van de overledene plaats. Vervolgens wordt een vuurvast identificatiesteentje dat is voorzien van het crematienummer van de overledene, op de kist gelegd. Hierna wordt de kist de oven ingevoerd.

Wat gebeurt er met de as?

Na het crematieproces wordt de overgebleven as gezuiverd van metalen. Achtergebleven edelmetalen worden verzameld. De opbrengst gaat naar het dr. C.J. Vaillant Fonds, dat goede doelen financiert. Samen met het identificatiesteentje wordt de as in een asbus gedaan en overgebracht naar de algemene nis van het crematorium. Deze speciale asbewaarkamer is niet voor publiek toegankelijk. De wet schrijft voor dat de as minimaal één maand in het crematorium bewaard moet worden. Hierna kan de as worden verstrooid of in een urn bewaard. Die kunt u thuis bewaren of laten bijzetten in bijvoorbeeld een urnentuin. Meer over de asbestemming leest u op pagina 18 van deze brochure.

Achter de schermen

De crematoria van Yarden verzorgen regelmatig open dagen en rondleidingen. Maak eens een afspraak om een kijkje te nemen bij een crematorium bij u in de buurt. Onze medewerkers heten u van harte welkom. Kijk op onze website yarden.nl/uitvaartverzorgers voor de adressen.



Begraven

Begraven is een langzaam en natuurlijk proces, waardoor nabestaanden op een geleidelijke manier en in alle rust afscheid kunnen nemen van de overledene. Na afloop van de plechtigheid wordt de kist door nabestaanden of professionele dragers naar het graf gebracht. Indien gewenst kunnen de slotwoorden van de plechtigheid buiten bij het graf worden uitgesproken. Het is mogelijk de kist in het graf te laten dalen, waarna de aanwezigen afscheid nemen van de overledene of een bloemengroet brengen. Ook hier geldt dat uw wens centraal staat. De keuze van een graf is belangrijk. Ten slotte zullen nabestaanden het graf waarschijnlijk nog vele jaren bezoeken. Doorgaans kunt u kiezen uit algemene graven en particuliere graven; vaak is er voor baby's en kinderen een aparte kinderakker.

Algemene en particuliere graven

Algemene graven worden gemiddeld voor een periode van 15 jaar uitgegeven. Verlenging van deze periode is niet mogelijk; na deze periode kunnen de graven worden geruimd. In een algemeen graf worden veelal drie personen begraven. De graven en de daarin beschikbare ruimte worden op volgorde uitgegeven. De familie van de overledene heeft géén zeggenschap over wie nog meer in het algemene graf begraven worden. Op een algemeen graf treft u meestal kleine grafstenen aan. Bijzetten van urnen in algemene graven is niet mogelijk.

Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20, 30 of 40 jaar. Na afloop van de gekozen termijn kan men het grafrecht met een periode van gemiddeld 10 jaar verlengen. De rechthebbende van het graf beslist wie er in het graf begraven mag worden en in de particuliere graven kunnen ook urnen worden bijgezet. Voor een particulier graf geldt doorgaans dat men zelf een plaats mag uitzoeken.

Gedenktekens

Voor het plaatsen van gedenktekens en monumenten zijn ruime mogelijkheden. Begraafplaatsen van Yarden vinden het belangrijk dat de nabestaanden op hun manier met hun eigen gevoelens en gedachten kunnen omgaan. Wel is er een vergunning nodig voor het plaatsen van een gedenkteken en gelden er regels voor de materiaalkeuze en de afmetingen ervan.

Andere culturen

Sommige begraafplaatsen beschikken over grafvelden met bijzondere, cultuurgebonden kenmerken. Zo worden islamitische overledenen begraven met hun gezicht in de richting van Mekka.

Bij overlijden

Op het moment dat iemand overlijdt, komt er heel veel op de nabestaanden af. De huisarts moet worden gewaarschuwd, bekenden moeten worden ingelicht. Ook moet zo snel mogelijk de uitvaart worden georganiseerd. De Yarden uitvaartverzorger kan de nabestaanden veel werk uit handen nemen.



Direct na het overlijden meldt de Yarden uitvaartverzorger zich bij de nabestaanden. Hij of zij verzorgt de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand en neemt alle praktische zaken door. Wie voert de verzorging van de overledene uit? Wordt de overledene opgebaard? Wordt het een crematie of een begrafenis en waar moet de plechtigheid plaatsvinden? Hoe en wanneer moet het overlijden bekend worden gemaakt? En zijn de wensen van de overledene zelf bekend?

Tijdens het organiseren van de uitvaart is de Yarden uitvaartverzorger een vast aanspreekpunt. Zo kunt u zich concentreren op zaken die echt uw persoonlijke aandacht vragen. Het schrijven van de rouwkaart bijvoorbeeld, het regelen van de afscheidsplechtigheid of het troosten van uw kinderen.

Wilt u zelf of met uw familie (een deel van) het regelwerk doen, dan bent u hierin vanzelfsprekend vrij. Overleg het met de uitvaartverzorger.

Opbaren van de overledene

De overledene kan zowel thuis als in het uitvaartcentrum worden opgebaard. Ook een combinatie is mogelijk: eerst een aantal dagen thuis voor familie en vrienden en daarna in het uitvaartcentrum, in een kerk of op een andere locatie voor een condoleance in bredere kring. Steeds meer uitvaartcentra zijn 24 uur per dag open voor bezoek. Vaak bestaat ook de mogelijkheid om afscheid te nemen van de overledene voordat de uitvaartplechtigheid begint.



“Je neemt geen afscheid van een kist, je neemt afscheid van een mens. Dat is het uitgangspunt.”

“Je denkt er liever niet over na, maar je wordt er wel mee geconfronteerd. Het afscheid. En als je in korte tijd een paar uitvaarten meemaakt, dan realiseer je je hoe belangrijk het is om er een mooie, persoonlijke gebeurtenis van te maken. Die helemaal past bij de overledene. Tenslotte neem je geen afscheid van een kist, je neemt afscheid van een mens. Met een eigen karakter, een eigen smaak, stijl en voorkeur. En daar moet je in zo'n aula wel wat van terugzien.

Daarom hebben mijn man en ik op een gegeven moment besloten om precies vast te leggen hoe onze eigen uitvaart eruit moet zien. We hebben een compleet draaiboek opgesteld, in overleg met Yarden. En ik was eigenlijk verbaasd over wat er allemaal kan bij zo'n uitvaart.

Zo vind ik het een mooie gedachte als de mensen die me lief zijn, bij mijn uitvaart samen met mij naar het crematorium vertrekken. Dus komt er een grote bus, met daarin mijn kist en als overige passagiers mijn man, m'n kinderen en onze vrienden. En die bus komt ook weer terug als illustratie op de rouwkaart, een idee van m'n dochter. Yarden kan dat allemaal regelen. En ze zorgen ook voor champagne na de plechtigheid. Roze champagne, dat ziet er feestelijk uit. Want dat moet het voor mij eigenlijk worden: een afscheidsfeest.”

Grace van der Veer

Waar moet u allemaal aan denken?

Bij Yarden hebben we een checklist samengesteld met al die zaken waarover een keuze moet worden gemaakt en die voor de uitvaart geregeld moeten zijn. Deze checklist vindt u op onze website.

De kaart

U kunt kiezen voor een van de kaartontwerpen die Yarden in haar collectie heeft, maar u kunt de kaart ook laten uitvoeren naar een eigen ontwerp. In één of meerdere kleuren, met een eigen tekst, een gedichtje, foto of illustratie erop. Op die manier wordt het een zeer persoonlijke aankondiging, waarin de overledene is te herkennen. Ook kunt één van de vier exclusieve rouwzegels van Yarden gebruiken.



Speciale herinnering

Niets is zo persoonlijk en niets is zo uniek als iemands vingerafdruk. Daarom bestaat de mogelijkheid om de vingerafdruk van de overledene vast te leggen in een sieraad, bijv. een zilveren of gouden hanger. Bij een crematie kan hier eventueel ook nog wat as in worden verwerkt.

De kist

Yarden biedt een uitgebreid assortiment kisten: van een eenvoudige gefineerde kist tot een luxe wortelnoten-, mahonie- of eikenhouten model of een van de designkisten. Ook voor de binnenbekleding zijn er veel mogelijkheden, en dat geldt ook voor de afwerking van de kist. Die kan in elke gewenste kleur worden gespoten, maar ook door de nabestaanden worden beschilderd. Hij kan zelfs worden behandeld met schoolbordverf, zodat wie dat wil nog een laatste groet op de kist kan schrijven. Ook aan de binnenkant van de kist kan een herinnering worden achterlaten. Het is ook mogelijk zelf een kist te ontwerpen en maken.

De bloemen

Of het nu gaat om een enkele roos of een kistbedekkend bloemstuk, bijna alle soorten bloemen en arrangementen zijn via onze uitvaartverzorger te bestellen. Natuurlijk kunnen de nabestaanden ook zelf naar een bloemist gaan. Of nog persoonlijker: zelf een boeket maken van bloemen uit de eigen tuin. Bloemstukken kunt u in elke vorm laten maken: van een hart tot het logo van de sportvereniging; u bepaalt de keuze. In de bloemstukken kunt u ook voorwerpen laten verwerken die een relatie met de overledenen symboliseren. Bijvoorbeeld foto's, snoepjes of puzzelstukjes.



Het vervoer

Heel belangrijk voor het karakter van de uitvaart is het type vervoer. Want de traditionele rouwauto is allang niet meer de enige mogelijkheid. Een vervoermiddel dat past bij de overledene maakt de uitvaart direct tot iets unieks. Dat kan een boot zijn of een klassieke rouwkoets, maar ook een boerenkar of een motor met een speciaal zijspan is mogelijk. Er bestaat zelfs een uitvaartbus waarin de nabestaanden samen met de overledene vervoerd worden.

De lijkwade, een bijzonder alternatief

In plaats van in een kist kan de overledene ook worden gecremeerd of begraven in een lijkwade. Deze is vervaardigd uit een natuurlijk materiaal, zoals katoen, wol of linnen.



NEDERLAND

44 EUROOCIENT



Yarden biedt u de mogelijkheid om uit deze vier unieke rouwzegels te kiezen.

Een persoonlijk afscheid

De herdenkingsplechtigheid is het meest persoonlijke deel van de uitvaart. Het moment om afscheid te nemen. Er zijn heel veel mogelijkheden om de uitvaart een uniek karakter te geven. Om te laten zien wie de overledene was. Hoe hij of zij dacht, leefde, liefhad, en met welke dromen en idealen. Bij Yarden helpen we graag om dat zichtbaar en voelbaar te maken. Voor, tijdens en na de plechtigheid.

Een uitvaartverzorgers kan de plechtigheid begeleiden, maar de nabestaanden kunnen uiteraard ook zelf de regie in handen nemen, sprekers aankondigen, en uitvoering geven aan de wensen van de overledene.

Afhankelijk van de gekozen locatie zijn er veel mogelijkheden: eigen schilderijen in de aula of een uitvaart in een bepaald thema. Zo kunt u een uitvaart helemaal in de kleuren wit of rood laten plaatsvinden, in countrystijl laten uitvoeren of in een oosterse sfeer.

Beeld en geluid

Bij de plechtigheid kunnen we alle denkbare muziek laten horen, van klassiek tot house. Ook live-muziek behoort tot de mogelijkheden. Pianospel of een strijke bijvoorbeeld, een koor of een fado-zangeres. Op verzoek maken we een geluids- en beeldopname van de hele plechtigheid, maar u kunt ook kiezen voor een foto- of videorapportage. Wilt u beelden in de aula projecteren, dan is dat ook mogelijk.

Catering

De catering biedt veel mogelijkheden om de uitvaart een uniek en persoonlijk karakter te geven: rioja met tapas bij de uitvaart van de Spanje-ganger, het favoriete gebakje van de overledene, of erwtensoep op een winterse dag. Ook kunt u kiezen voor een compleet cateringarrangement, dat aansluit bij het moment van de dag. Zo is er een arrangement

rond de koffietafel, de lunch, de borrel en zelfs een receptie deluxe. Met deze arrangementen weet u zeker dat uw gasten niets tekort komen, terwijl de direct nabestaanden er geen omkijken naar hebben.

Cultuur en religie

Religie of afkomst kunnen mede bepalend zijn voor de aard van de plechtigheid. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een uitvaartverzorgers van Yarden. Die vertelt u graag meer over de manier waarop de betreffende uitvaart kan worden ingevuld.





Een mooie uitvaart is nog niet het einde

Na de uitvaart is er nog veel werk te doen. Zo is het een goed gebruik om de mensen te bedanken die de plechtigheid hebben bezocht of bloemen hebben gestuurd. Daarvoor kan een bedankkaartje worden verstuurd of een advertentie worden geplaatst. Bij Yarden helpen wij u graag aan een goed advies. Voor een bedankje dat net zo persoonlijk en net zo uniek is als de uitvaart.

Na de plechtigheid kan ook een bedankkaart worden meegegeven. Zo wordt bij een rooms-katholieke uitvaart meestal een gedachteniskaartje uitgereikt. Maar dit kan ook een foto zijn met een bedanktekst, of een ander aandenken aan de overledene. Ook hiervoor helpen wij u aan ideeën en suggesties. Na een crematie wordt de as minimaal één en maximaal zes maanden bewaard in een asbus in de algemene nis van het crematorium. Nabestaanden kunnen in deze periode een weloverwogen besluit nemen over de definitieve asbestemming. U kunt kiezen voor bijzetting van de as, verstrooiing ervan of een combinatie van beide.

Het verstrooien van de as

Voor verstrooiing op het land beschikken onze crematoria over speciale velden. En op de Hoge Veluwe bevindt zich het prachtige Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen. Desgewenst kan de as ook worden verstrooid op een andere geliefde plek, bijvoorbeeld in de tuin. Bij verstrooiing op een particulier of openbaar terrein heeft u wel toestemming van de eigenaar en/of de gebruiker nodig.

Steeds meer mensen kiezen voor asverstrooiing over zee of binnenwater: over zee kan dat ook vanuit een vliegtuig of met een heliumballon die met as gevuld is. Yarden verzorgt deze asverstrooiingen, waarbij nabestaanden aanwezig kunnen zijn. Ten slotte bestaat nog de mogelijkheid om een deel van de as te verwerken in een medaillon of een ander sieraad, of in bijvoorbeeld een glasobject. Ook kan de as worden bewaard in een fraai ontworpen mini-urn.

“Het gaf veel rust om samen met mijn man onze wensen te bespreken. Nu weet ik wat hij wil en andersom.”

Mia Hoogerheyde



Bijzetten van as en gedenkplekken

U kunt de as laten bijzetten in een urnenmuur, binnencolumbarium of urnentuin op het terrein van een crematorium of op een begraafplaats. In de urnentuinen wordt de urn begraven of bovengronds bijgezet. De as kunt u ook in een familiegraf laten bijzetten. Mensen kiezen er ook voor om de as thuis te bewaren. Veelal beschikken crematoria en begraafplaatsen over urnentuinen die speciaal ingericht zijn als kindertuinen.

Ook als de as is verstrooid, is het mogelijk nog een gedenkplek te creëren. Zo kan op het terrein van de meeste Yarden-vestigingen een gedenksteen of gedenkplaatje worden geplaatst als herinnering aan de overledene. Bij een aantal Yarden-crematoria kunt u kiezen voor een adoptiebank; een bank met daarop een herinneringsplaatje. Ook een levend herdenkingsmonument zoals een 'Remember In Green'-boom of -heester behoort tot de mogelijkheden. De asresten van de overledene worden hierbij op speciale wijze samengebracht met het wortelbed van een jonge boom of heester waarmee de basis wordt gelegd voor een levende herinnering aan de overledene.

Handig voor nabestaanden

Via de Opzegdienst van Yarden kunt u het overlijden in één keer melden aan een groot aantal instanties, zoals banken en verzekeraars. Ook kunt u abonnementen opzeggen van kranten en tijdschriften. De Opzegdienst regelt bovendien het stopzetten van automatische incasso's en vraagt waar mogelijk restitutie aan van reeds betaalde gelden. Yarden-leden kunnen met korting van de Opzegdienst gebruikmaken. Daarnaast biedt Yarden een tijdelijke beveiligingsservice, waarmee het woonhuis (extra) beveiligd wordt gedurende de periode tussen overlijden en de dag van de uitvaart.



Meer weten?

Uitgebreide informatie over de manieren om een overledene te herdenken vindt u in de folder 'Nagedachtenisvormen'. Daarin vindt u bovendien nog meer informatie over de mogelijke asbestemmingen, grafmonumenten en nagedachtenisvormen zoals sierurnen, glasobjecten en sieraden waarin de as van de overledene verwerkt is. U kunt de folder aanvragen via [Yarden.nl](https://www.yarden.nl) of via een van onze uitvaartconsulenten.

Kinderen en het afscheid

De keuze om een kind wel of niet mee te nemen naar een uitvaart, of naar een opgebaarde oma of opa, vindt niet iedereen even makkelijk. Toch kan het een kind helpen om de dood te aanvaarden. Maar het karakter en de leeftijd van het kind zijn natuurlijk wel bepalend voor zo'n beslissing.



Kinderen en rouwverwerking

Natuurlijk willen volwassenen jonge kinderen liever niet confronteren met een overlijden. En het wordt nog moeilijker als het gaat om de eigen ouders, of een broer of zus. Toch is het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij zo'n verlies. Ze hebben dan de kans om het te verwerken en om te beseffen dat de overledene niet meer terugkomt. Kijk op yarden.nl voor meer informatie.





Het rouwproces bij kinderen verloopt vaak spelenderwijs. Yarden ondersteunt dit proces met verschillende boekjes. Zo geeft Yarden het boekje van Peter van der Pol uit: 'Dag lieve...'. Dit is een speciaal werkboekje ontwikkeld voor kinderen. Ook zijn er boekjes voor jongeren, voor ouders/verzorgers en voor het onderwijs. De materialen zijn te bestellen via www.yarden.nl en onze vestigingen.

Het overlijden van een kind

Een van de ergste dingen die een mens kan overkomen, is het overlijden van een kind. Wanneer een baby levenloos wordt geboren of vlak na de geboorte overlijdt, zijn de ouders vanaf 24 weken zwangerschap verplicht om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken hoeft dat niet, maar kan het wel. Tegenwoordig nemen ouders steeds vaker het besluit hun onvoldragen baby aan te geven, ongeacht de duur van de zwangerschap. Als formele erkenning van het bestaan van hun kind. Meestal kiezen zij er ook voor het kind bij de aangifte een naam te geven.

De uitvaart van een kind

Aan de uitvaart van een kind kunt u een speciaal karakter geven. Als er veel kinderen worden verwacht, dan is er bijvoorbeeld met kussens een speciale ruimte te creëren in de aula. Die kan worden aangekleed met ballonnen, knuffels, foto's en tekeningen en speciale bloemstukjes.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst kunnen klasgenootjes, broertjes of zusjes, verhaaltjes, gedichtjes of herinneringen voorlezen. U kunt kinderliedjes (laten) spelen en als symbool

kunnen er duiven of ballonnen worden losgelaten. De Yarden-uitvaartverzorgers staat de ouders en andere nabestaanden graag terzijde met suggesties.



Hulp en goede raad

Bij Yarden staan we u terzijde met hulp en goede raad. Hieronder vindt een overzicht van adressen, websites en telefoonnummers waar u terecht kunt met uw vragen. Voor het vastleggen van uw uitvaartwensen kunt u terecht op onze website: yarden.nl



Persoonlijk advies

Voor een vrijblijvend gesprek maakt u een afspraak met een van onze adviseurs bij u in de buurt via 0800 1292. Op onze website www.yarden.nl vindt u ook verzekerings-tussenpersonen bij u in de buurt.

Voorlichting

Yarden organiseert diverse lezingen door heel Nederland. Ook kunt u een afspraak maken met één van onze vrijwilligers, de uitvaartconsulent. Kijk op www.yarden.nl voor meer informatie.



Rondleiding

Voor een rondleiding op een van onze crematoria, kunt u rechtstreeks bellen met de vestiging bij u in de buurt. U vindt de adressen en telefoonnummers op onze website: www.yarden.nl, onder het kopje 'vestigingen'.

Yarden uitvaartconsulent

In een persoonlijk gesprek helpt de uitvaartconsulent uw uitvaartwensen vast te leggen. Stuur hiervoor de bijgevoegde antwoordkaart op.

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding

De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding is een centraal punt waar u terecht kunt voor informatie en voorlichting over rouw. De stichting kan u doorverwijzen als u professionele hulp zoekt of in contact wilt komen met lotgenoten. Kijk op yarden.nl voor de gegevens.

Meer informatie op yarden.nl

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Yarden Uitvaartorganisatie, of bent u op zoek naar een van onze vestigingen? Kijk dan op www.yarden.nl of bel gratis 0800 1292.





Yarden Uitvaartorganisatie
Postbus 10118
1301 AC Almere
www.yarden.nl

Algemene informatie: 0800 1292
Melden van overlijden: 0800 8192

